



Nytt och Gammalt i Högen

Nr 5 2005

Inbjudan till möte om Sågudden

Tid: Mån 28/11 kl 19.00

Plats: Hemma hos Håkan Westberg
i gamla affärn

Syfte: Bilda arbetsgrupp(er) för att förbereda och förverkliga de idéer och tankar som finns för Sågudden (bygga spruthus, siktröja, göra skyltar, avverka i sågruinsområdet, förbättra gångväg, göra bänkar, mm).

Det finns möjligheter till ekonomiska bidrag för en del av det vi vill göra. Vi kan även leja för en del av uppgifterna. Men vi måste också räkna med att bidra själva med arbetstid.

Styrelsen för Högens Samhällsförening



Fundament till såghuset



Stödmuren i sågens norrända

Har ni sett hur fint det är nere vid byns badplatser?



Nyröjda stranden söder om byabadet vid Sagaliden. Här vid strandkanten låg tvättstugan som Hudiksvalls Trävaru AB byggde åt de anställda. Så här skulle vi gärna vilja ha det överallt i byn, eller hur?

Under några veckor i somras hade samhällsföreningen hjälp av Erik Wasell på ungdomsarbete genom kommunen. Med röjsåg och gräsklippare höll han fint på och i närheten av badplatserna i byn.

Erik kommer från Norråsen och går på gymnasiet. Före Erik jobbade Jonathan som bor i Ravik - och det var väldigt bra för han var utbildad röjare från Naturbruksgymnasiet i Ljusdal.



Erik Wasell med samhällsföreningens åkgräsklippare och släp med röjsåg.

Angående Linskäkten

På mötet 22 augusti bestämde vi att inte göra något åt linskäkten. Projektet kräver en stor arbetsinsats. Den vill vi hellre lägga ner på det som är planerat på Sågudden och i Sunne. Därför har vi tackat nej till Länsstyrelsebidraget. Skulle vi om något eller några år komma på andra tankar finns förmodligen möjligheten att söka ladbidrag igen.

Ordf. Högens Samhällsförening

Hänt i byn

Vi välkomnar alla nyinflyttade till byn!

Ni håller just i handen ett litet blad som ges ut av Högens samhällsförening 5 ggr per år.

Hör av er om ni vill, så presenterar vi er i bladet!

Redaktion:

Håkan Westberg och Gudrun Wikén, tel 10422.

Redaktionen behöver hjälp av alla hågade Högenbor. Kontakta redaktionen eller någon i Samhällsföreningens styrelse om du har synpunkter, något du vill skriva om, berätta muntligt eller på annat sätt bidra med.

Utgivning 2006:

- Nr 1 15 februari
- Nr 2 15 april
- Nr 3 15 juni
- Nr 4 15 augusti
- Nr 5 15 november

Redaktionen behöver ha ditt bidrag 10 dagar innan utgivningsdatum

”Det var vi som gjorde ’t”



Det var mörkt på kvällarna i byn på 1940-talet. Behovet av upplysning var stort, så damerna på bilden bestämde sig för att sticka och sy ihop pengar till ”lyse”. Det var upprinnelsen till Högens samhällsförening.

Det här kortet är från mitten av 50-talet. Bakre raden fr v: Elin Strid, Elise Rosell, Eva Björk, Sonja Nilsson, Brita Persson, Jenny Jonsson (Bomans Jenny), Julia Östlin, Linnea Hugg, Greta Larsson (Anna-Maja Burmans syster).

Främre raden fr v: Anna-Maja Burman, Elsa Åström, Gunvor Dehlin, Signe Persson, Inga-Lisa Burman, Siri Eriksson, Anna Wik.

Förmedlat av Anna-Maja Burman

Cykla från Bergsjö till Högen på gamla banvallen!



Tankarna har funnits hos många i byn en lång tid. Nu är det dags att göra något åt drömmen. Janeric Lindh har engagerat sig i frågan - se skrivelsen här bredvid. Han kommer att ta de kontakter som behövs för att få igång det hela - och visst är vi många som kan göra en insats om det behövs!?

HÖGENS SAMHÄLLSFÖRENING HAR EN DRÖM!

VI HAR EN DRÖM ATT VI KAN GÅ ELLER CYKLA TILL KYK-BYN LÄNGS DEN GAMLA BANVALLEN.

VI HAR EN DRÖM ATT BARN I BERGSJÖ SKA KUNNA CYKLA SJÄLVA TILL BADET I HÖGEN UTAN ATT RISKERA LIVET I DEN TUNGA TRAFIKEN LÄNGS STORA LANDSVÄGEN. BILTRAFIKEN ÖKAR I INTENSITET OCH ÄVEN I HASTIGHET - TIMMERBILARNA HAR BRÅTTOM MED SIN LAST.

VI HAR EN DRÖM ATT ÄVEN VUXNA SKA VÅGA STÄLLA BILEN OCH TA EN CYKELTUR—ETT PLUS FÖR FOLKHÄLSAN.

VI HAR EN DRÖM ATT ALLA SOM VILL PROMENERA - MED ELLER UTAN STAVAR - SKA KUNNA FÅ EN SKÖN VANDRING MED SJÖUTSIKT OCH MED BILTRAFIKEN PÅ AVSTÅND.

VI HAR EN DRÖM ATT NORDANSTIGS KOMMUN PÅ DET HÄR SÄTTET VIDAREUTVECKLAR SIN FOLKHÄLSOPROFIL,

OM DET SKULLE BEHÖVAS EN FRIVILLIG ARBETSINSATS STÄLLER VI GÄRNA UPP!

Våra hus

Djupe gård

I historiens dunkel var Högen en tätbefolkad bygd, vilket alla våra lämningar från järnåldern visar. Enligt muntlig tradition fanns då i långhusen vid sjön bl a fyra bönder; Sjul i Djupe, Tomas i Sunne, Bonn på ön samt Klämmet i Kitte (enligt en annan variant hette de Knut i Djupe, Sjul i Sunne, Tomas på ön och Klämmet i Kitte).

Senare tycks granskogen ha tagit över i en bygd som av någon anledning avfolkats. En skräna berättar dock att efter digerdöden på 1350-talet fanns två personer kvar i byn – en på Djupe gård och en på Storön, vilket skulle tyda på att här i alla fall fanns viss befolkning.

Senare vet vi att markerna i Högen fungerade som sk bodland till gårdar inne i Bergsjö som har fastighetsbeteckningen "Högen", men också till vissa andra gårdar t ex i Bjåsta. "Ett bodeland är ett bebyggt område i socknens utkanter tillhörigt ett hemman framme på socknen. Bodlandet med sina stugor användes som en första anhalt på vägen till fäboden."

På en karta från 1773 kan man se att i Djupe, Högen, ligger ett större hus och en mängd småstugor. Detta var den äldsta kartlagda bebyggelsen i byn. Nutida bebyggelse i Högen kom till efter storskiftet 1809. Det var då folk från fastigheterna med beteckning "Högen" (runt macken) i Bergsjö började flytta ut hit. Vi vet att en Olof Olsson flyttade till Djupe.



Djupe gård 1949

1820 föddes sonen, blivande folkskolläraren och hembygdsvetaren Erik Olsson-Högström på gården.

Djupe gård var från början stor, men avstyckning har gjorts till flera fastigheter, bl a Ädels och Parmells (gamla Lindbergs vid Sagaliden).

Runt förra sekelskiftet bodde på gården bonden Johan Larsson med hustru och tre barn, Anna, Johan och Emil. Emil dog relativt ung och kvar på gården satt Anna och Johan, båda litet "knepig", sades det. Anna fick en dotter som senare dog på Sidsjöns hospital.

Det berättas att en besökande i byn en dag träffade på Wahlmans-Erske och Johan. Han undrade vem den lille magre, umande karln var som Erske hade med sig och fick svaret:



Anna och Johan Larsson

- "Det är inte så konstigt att han ser konstig ut. Han har snott sina modiga trehundra varv i minuten." Johan hade nämligen fastnat med blåblusärmen i ett tröskverk och följt med runt.

Efter syskonens död ärvdes gården av Erik Persson från Lövens. Den köptes 1993 av Margot och Stig Blomberg som bl a tidigare varit arrendatorer på Prästbostället i Bergsjö. Gården ser nästan ut som förr, men är moderniserad inomhus. På nätterna hörs steg och skrammel från köket - männe Anna som är ett vänligt spöke?

Blombergs brukar nu ca 23 ha skog och några ha åker. På gården bor också sönerna Robert och Daniel, Skräms-tösen som är en numera pensionerad nordsvensk travare, och katten Harald. Margot är känd för sina stickningar, bl a gör hon fantastiska hembygdströjor.

Inger Lindh och Gudrun Wikén



Djupe gård idag.