



Nytt och Gammalt i Högen

Nr 3 2006



Välkomna

till

Midsommarfirande

på festplatsen vid vägen mot SGU.

Vi reser stängen kl 15 och dansar sedan till spelmansmusik. Fika finns att köpa. Så blir det barnens egen femkamp med Gustafs godisregn efteråt.

Högens samhällsförening

Sommarprojekt i Sunne



Den här timmerstommen äger nu Samhällsföreningen efter ett EU-projekt gemensamt med Gränsfors Bruk.

Stugan ska sättas upp i Sunne och innehålla information om järnåldern i Nordanstig—som är den historiska bakgrunden till yxsmidet i Baståsen.

Stugan, som blir 24 kvadratmeter stor, kan användas för byns diverse sammankomster.

Janeric Lindh

ARRANGEMANG UNDER 2006:

30 april Valborgsmässofirande

Ansvar Sven-Erik Svensson

23 juni Midsommarfirande

Ansvar Sven-Erik/Gudrun

8 juli Byakampen

Ansvar Mats-Ove Ädel

26 aug Lyskväll/surströmming

Ansvar Gudrun Wikén

Sommarjobbare

Även i år får Samhällsföreningen hjälp av två ungdomsarbetare under sommaren.

En av dessa är Erik Wasell som jobbade i byn i fjol. Han trivdes så bra att han kommer till oss i sommar igen. Som vanligt är det röjning och gräsklippning på badplatserna, fotbollsplanen och festplatsen som är huvuduppgifterna.

*Sven-Erik Svensson
Ordf Samhällsföreningen*

MEDLEMSAVGIFT 2006:

100 kr per hushåll
50 kr för ensamstående

Inger Lindh, Alise Degerström,
Gudrun Wikén och Ingela Hansson
kommer att samla in.



Redaktion:

Håkan Westberg och Gudrun
Wikén, tel 10422.

Redaktionen behöver hjälp av alla hågade Högenbor. Kontakta redaktionen eller någon i Samhällsföreningens styrelse om du har synpunkter, något du vill skriva om, berätta muntligt eller på annat sätt bidra med.

Utgivning 2006:

Nr 1 15 februari

Nr 2 15 april

Nr 3 15 juni

Nr 4 15 augusti

Nr 5 15 november

Redaktionen behöver ha ditt bidrag minst 14 dagar innan utgivningsdatum.

Våra hus

Ellvins

Utefter gammellandsvägen – nästan mittemot SGU-vägskälet– bodde efter förra sekelskiftet gubben Ellvin och hans fru Lena. Adolf Ellvin var född i Köping 1851 och kom hit som grovarbetare.

Han gifte sig med Helena (Lena) Alcén, född 1862 och dotter till bygdens vida berömda spelman Hultkläppen som egentligen hette Per Abrahamsson Alcén.

Hur länge det legat ett hus på platsen vet vi inte men det som Ellvins bodde i ägdes av August Thunstedt.

Timmerstugan var liten och grå och på tomten fanns två suräppelträd och en syrenbuske. Till midsommar gick Adolf ner till Rosells med en syrenbukett. Då de inte hade egna syrener var doften uppskattad.

Så fanns det ett litet uthus och ute-dass. Men inget papper! Däremot använde man trästickor som förr i tiden. Det gick väl hjälpligt det med.

Maten lagades över öppen eld och vatten hämtade de i det senare nerbrunna Lövens (på den nu öde tomten vid SGU-vägskälet). Mjölken togs från Rosells.

Som i en del andra stugor var väggarna klädda med tidningar mot kylan. Ellvins var enligt uppgifter otroligt fattiga (precis som morfar Per - Hultkläppen) och försörjde sig tydligen på allehanda ströjobb. Men rädda för att ta i var dom inte. Adolf stensatte brunnar i trakten – bl a den hos banvakt Johansson snett nedanför vägen åt Bergsjöhållet (senare Långs och Bert Perssons). Enligt Helge Nilsson, som var Högens folkskollärare och hembygdsivrare, röjde detta strävsamma par tillsammans vägen mellan Skrämssta och Andersfors. Ensamma!

Paret hade två döttrar varav endast en nådde vuxen ålder, men hon dog endast 27 år gammal. Då efterlämnande hon en son, Per Edvin, då 9 år.

Enligt dem som minns paret var gubben ”rak som en stake”, lär ha haft humor och varit morsk att ge svar på tal. Hjalmar Hugg hade en mängd historier efter honom.

Tanten var krokig efter allt slit. Hon rökte plåtpipa med lock och var förtjust i att tugga kåda, den tidens tuggummi. Grannungarna brukade hämta den åt henne i skogen. (En bit tuggad kåda har för några år sedan hittats vid utgrävning av en stenåldersboplatz i Häcksta. Med märken efter en tolvåringständer.) Åtminstone på ålderns höst skrek paret högljutt när de pratade med varandra, förmodligen hade dövheten slagit till.

De var så fattiga att de, enligt samstämmiga uppgifter från gamla bybor, ibland inte ens hade hårt bröd att äta. Vid böndernas julslakt brukade de få smakbitar av godsakerna. Lena kunde då påpeka att dessa var väl snålt tilltagna.

En gång när Lena fyllde jämna år samlades som brukligt byborna för att hylla henne medförandes kaffebröd och tårta. Då bjöd Lena alla att ta för sig men så la hon till ”men ni



Här står gamle Adolf själv i h framför huset. T v står dottersonen Edvin Ellvin med sin hustru Hulda och deras barn Alice och Adolf. Adolf är idag 78 år gammal. När kortet togs smet Lena tyvärr in i stugan. Hon ville inte alls bli fotograferad.

rör inte tårtan”. Den ville hon väl ha själv. Och Adolf brukade gå med en skrinna till Thunstedts och hämta hö. Det var till familjens get.

Efter att de gamla dött, 1938 resp. 1936, bodde dottersonen Edvin (som spelade dragspel) med sin fru Hulda i stugan under en sommar medan de byggde eget i Rännsjön. Då det bara fanns en öppen hård gick hustrun Hulda snett uppför vägen till Hilding Larssons mamma i Wahlmans hage och gräddade sockerkaka.

Stugan revs av Gotthard Forslin och Sture Tengqvist. Stures far – lokföraren Adolf Tengqvist - byggde upp den igen nere vid det gamla linsänket längst ner efter vägen genom Rosells hage. Till sommarstuga. I det huset huserar nu familjen Curt Åström.

Där Ellvins stuga legat byggde senare Alfred Bergqvist sommarstuga som sen övertogs av Axel Jansson. Hans dotterson Janne Svensson byggde ut



till permanentboende och sålde till Pernilla Östberg och Ingemar Englundh. Nu bor Ingemars mamma Alise där med Bosse Camel.

Så gick det med Hultkläppens dotters stuga.

Inger Lindh

Vad händer på Sågudden?

Vid ett välbesökt möte i november förra året tillsattes en mindre arbetsgrupp med uppgift att organisera de arbeten som ska göras på Sågudden. Gruppen består av Bertil Engman, Thord Jonsson och Håkan Westberg.

Bertil ansvarar främst för de delar som gäller avverkning i såghusområdet och allmän siktröjning på hela udden. Vi har sökt, och fått, bidrag till avverkningen och vi har även fått löfte från Skogsvårdsstyrelsens ”Gröna jobb” att de ska utföra såväl avverkningen som siktröjningen. Detta var tänkt att ske på senvintern, men då de hade flera andra projekt att slutföra så kommer det inte att bli av förrän i höst. När detta sker kommer vi att behöva hjälp med att samla ihop allt ris och bränna det. Bertil kommer att ringa runt när det blir dags för en insats.

Thord ansvarar främst för uppförandet av ett nytt spruthus på den gamla

grunden i närheten av sågruinen. En ritning är gjord och en material- och arbetsritning är på gång. Materialet kommer vi att få till skänks. Även detta projekt kommer att dröja till hösten, men då hör Thord av sig för att få hjälp med bygget.

Håkan ansvarar främst för övriga projektdelar på Sågudden. Det gäller bl a hårdgörning av väg/stig, skyltar med text och bild och bänkar. Bänkar kan vi kanske få hjälp med av ”Gröna jobb”. När det gäller skyltarna är Håkan tacksam för tips på utförandet. Tanken är att allt ska vara klart till nästa sommar.

Vet du redan nu att du vill hjälpa till med något av projekten så hör av dig till Bertil, tel 10709, Thord, tel 71102 eller 0650/17191 eller till Håkan, tel 10422.

Håkan Westberg

Diverse från byn

Samhällsföreningen har fått ett lusthus och en bryggdel till skänks av Båtklubben i Bergsjö. Lusthuset kommer från båthamnen i Bergsjö och kommer att sättas upp nere i Sunne.



Måndagen den 5 juni var det storstädning på SGU-badplatsen. Janeric Lindh, Sven-Erik Svensson, Mats-Ove Ädel, Erkki Stolt, Catarina Westrin, Bertil Engman, Ola Forsström och ett antal badsugna barn var i farten.



När det gäller städning av byns badplats intill campingen kommer Sven-Erik att ringa runt till barnfamiljerna i byns södra del och meddela tidpunkt.



Glöm inte Högskampen som går av stapeln 8 juli på festplatsen!